



ה' בתשרי תשפ"ה  
7 באוקטובר 2024

**הספד לתא"ל בדימוס צבי אמיד ז"ל, בשם העמותה להנצחת חילי חיל הקשר והתקשוב**  
אל"ם בדימוס דניאל רוזן

משפחת אמיד היקרה,

השליחות של צבי למען הציבור לא הסתיימה אחר עשרות שנות שירותו בצבא והשנים שכיהן בראש חברת בזק. צבי המשיך ופעל, מתוך הרגשת שליחות עמוקה ומסירות אין קץ, להנצחת חילי חיל הקשר והתקשוב, ועשה זאת, בתמיכת יונה, רעייתו, כמעט ארבעים שנה, עד השנים האחרונות.

צבי הוא זה שטבע את דרך ההנצחה הייחודית של חיל הקשר והתקשוב: לא רק אנדרטאות וטקסים, אלא הנחלת ערכים לדור הצעיר, הערכים שלאורם ילכו ויפעלו, הערכים שלמען הגשמתם נפלו המונצחים. הוא היה הרוח החייה בהקמת 'מפעלי' ההנצחה והמורשת בעמותה להנצחת חילי חיל הקשר והתקשוב, מהלך חשוב, שבונה ומאדיר את הערכים של חיל הקשר והתקשוב, את הרוח והאתוס של החיל, שיש לו תרומה חשובה לקידום היכולת והביצועים של חיל הקשר והתקשוב ולבניית יכולת הלחימה של צה"ל, כולל במלחמה הנוכחית.

וצבי עשה זאת בדרכו: ביסודיות, בפרטנות, בדקדקנות, בתביעות בלתי מתפשרות לכל פרט.

זה האיש, זו דרכו.

אנו, וותיקי חיל הקשר והתקשוב, מוקירים ומעריכים את פועלו, ונזכרו לעד. יהי זכרו ברוך.

נשא הספד בשם העמותה אל"ם בדימוס דני רוזן

צבא המטה  
ההגנה הכללי  
אגף התקשוב וההגנה בסב"ר  
לשכת קצין הקשר והתקשוב  
הראשי  
טל': 0302-8818



### הנדון : הספד צבי אמיד ז"ל

שמי נתי כהן הייתי קצין הקשר והתקשוב הראשי ה 20 ואניכאן בשמו של מפקד החיל תא"ל עומר כהן.

חברים משפחת אמיד היקרה משפחת חיל הקשר והתקשוב ודורותיה,

אנו מתכנסים כאן היום כדי להיפרד מאדם מיוחד, תת אלוף במילואים צבי אמיד, שהיה לא רק מפקד חיל הקשר אלא גם דמות מופת שהשפיעה על חייהם של רבים.

צבי נולד בפולין וגדל וגדל במשפחה ציונית בעיר פשמישל. כנער, הוא היה חבר בתנועת נוער ציונית, אך פרוץ מלחמת העולם השנייה שיבש את תוכניותיו לעלות לארץ ישראל. משפחתו הצליחה לשרוד את המלחמה, וב - 1950, לאחר שנים קשות, עלה לישראל. כאן, בשנתיים שלאחר עלייתו, התגייס לצה"ל, וההיסטוריה שלו התחילה להתגלגל.

צבי עבר קורס קצינים והוסמך כקצין קשר בצנחנים. במלחמת ששת הימים שימש כקצין קשר בחטיבה 80, שם נלחם בקרב ההירואי בעורף האוייב באום-כתף ובנחיתה המוסקת בצומת בוטמיה ברמת הגולן. במהלך מלחמת ההתשה בסיני הקים את גדוד הקשר האוגדתי הסדיר הראשון בצה"ל, באוגדת סיני, ופיקד על הגדוד במלחמץ ההתשה. ובמלחמת יום הכיפורים היה קצין הקשר של פיקוד הדרום.

לאחר מלחמת יום הכיפורים, צבי הועלה לדרגת תת-אלוף והתמנה לסגן ראש אגף התכנון במטכ"ל. הוא היה אחראי על פרויקט שליטה ובקרה, שהיווה חלק מלקחי המלחמה. בשנת 1979, הוא התמנה לקצין קשר ראשי, תפקיד אותו מילא במלחמת שלום הגליל.

לאחר פרישתו מצה"ל, צבי נענה לפניית שר התקשורת מרדכי צפורי, והתמנה למנכ"ל חברת בזק, והקים את החברה יש מאין. הישגיו בהקמת חברת בזק והפיכתה לחברת תקשורת מודרנית הוא הישג מופלא, בלתי נתפס, ובמנהיגותו נתרמו למשימה כל המנהלים והעובדים. צבי הוא במידה

רבה מניח היסודות לתקשורת המודרנית במדינת ישראל. הוא המשיך ליעץ בענייני תקשורת לחברות ביטחוניות ואזרחיות, והיה פעיל בעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

מעבר להישגיו הצבאיים המקצועיים, צבי היה אדם עם לב רחב, חבר נאמן ואיש משפחה מסור. הוא ידע להעניק תמיכה וקשר חם לכל מי שסביבו, והשפעתו ניכרת גם היום.

עם ישראל חייב הרבה לצבי אמיד, ממניחי היסודות לתקשורת המודרנית בצה"ל ובעולם האזרחי.

בשם מפקד חיל הקשר והתקשוב הראשי תא"ל נתי כהן אשר נמצא ברגעים אלו על לוחמי התקשוב במערכה ובמלחמה הצודקת כחלק מתקומת העם והמדינה ובשם מפקדי החיל לדורותיהם אני מצדיע לך צבי היקר

יהי זכרך ברוך.