

9/5/11

**דבר נשיא העמותה בטקס מסדר יום הזיכרון לחללי צה"ל**  
**שהתקיים ביום שני ה- 9/5/11**

**מנובדי**

63 שנים אנו מונים מאז הכרזת מנהיגנו דוד בן גוריון על הקמת מדינה היהודים היא מדינת ישראל.

את מספר חללינו אנו סופרים הרבה קודם לכן החל משנת 1860, שנה בה יצאו ראשוני המתיישבים היהודים מחוץ לחומות העיר העתיקה והחלו בבניית ירושלים רבתי- עיר בירתנו.

רק 150 שנה חלפו מאותו זמן וראו איזו מהפכה, איזה שינוי ואיזה תהפוכות עבר העם היהודי בתקופה זו.

לכל זאת הגענו בזכות מורשת דורות, אמונה בצור ישראל ואמונה נפשית ורוחנית בגאולת ישראל.

אמש נפתח בצפירה של דקה, יום הזכרון לחללי מערכות ישראל התשע"א. 22,867 איש, אשה, נער ונערה, זקנים וזקנות, נתנו נפשם במאורעות, במלחמות ובהגנה על בנית וקיום המדינה בדרך ובפועל.

היום אנו מתיחדים עם כולם. כל אחד לחוד וכולם יחד, לרבים רבים אין כבר היום לא דור קודם ולא דור ממשיך. אנו הדור הממשיך להזכירם.

יש אומרים, שהמזרח התיכון נמצא בתקופת "אביב העולם הערבי". רוח אביב זאת, היא עבורנו רוח קדים לזהות. עלינו להיות עירניים ומוכנים שלא נכח מרוח חמה זאת. המשטרים הערבים מתקרבים לרוח חמאס, אל קעידה וחיזבאללה- שפרושה השמדת ישראל. אותה משאלה שהיתה במלחמת השחרור.

לא תם עידן "מגש הכסף" עלינו להיות מוכנים בכוח ובעיקר ברוח לקדם סכנה זו.

בדורנו יראה כל יהודי כאילו הוא מדור תש"ח. נצליח להתגבר על כל קושי אם תפעם בנו רוח המורשת, רוח תש"ח, ורוח חללינו שהקריבו כל דבר למען קיומנו.

הדרך שבה האומה משמרת את עברה וגיבוריה, מנציחה אותם ומספרת עליהם, מעידה לא רק על עברה אלא בעיקר על עתידה- על הדרך בה היא מגדירה את יעדיה והערכים לאורם היא מחנכת ופועלת.

לצערי, קיימת בורות בדור הנוכחי במירב הציבור היהודי הצעיר, שאינו מכיר ואינו בקיא במורשתנו המפוארת מהעבר, הרחוק והקרוב.

העמותה שלנו, להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב חרטה על דגלה ובפועל פועלת להנחלת מורשתנו, מורשת חי"ק, לדורות ההווה והעתיד, זו משימה לא קלה.

רק אם כל מפקדי חי"ק יבינו ויתגייסו לכך, מובטחת לנו הצלחה. עלינו להתגייס למשימה זאת במקביל וכדחף למשימותינו האסטרטגיות והמבצעיות.

שר החינוך גדעון סהר במכתבו לתלמידי ישראל כתב :

" אם לא נזכור מי אנחנו, מאיפה באנו ומה החזון שאיתו הגענו להישגים, נתקשה להתמודד עם האתגרים שלפנינו ולהוביל את עם ישראל להגשים את ייעודו"

החללים והמשפחות השכולות אומרים לנו- מי אנחנו

**יהי זכרם ברוך**